

Tjabba, tjena, hallå!

Vi säger så... Nej nu kom jag in på helt fel tankebanan här! Februari månad är nu förbi och vi välkomnar mars! Februari har gått om ännu fortare än januari, och vi har fått upplevt en väldigt tidig vår. Väldigt svårt att tro att det är sant och tydligen var det inte det heller för med mars kom även snön igen... Barnen blev glada att äntligen få både åka madrass och göra snögubbar igen. Denna gång tog vi i rejält och gjorde en stor snögubbe när vi ändå höll på, dock så fick den inte leva särskilt länge...



Under februari så har vi mest försökt att ta vara på vårvädret, vi har varit ute så mycket vi kunnat och bara njutit. Vi har hunnit med att ha månadskalas och bara myst med varandra. Veckans kompis är i gång för fullt och denna gång får barnen träna mycket på att vara i centrum. Varje barn får säga någonting snällt som de tycker om den som blir veckans kompis, det medverkar till att barnen får lära sig att ge och ta emot komplimanger. Vi har även sett till att göra alla självporträtt med barnen så kom gärna in och kolla på de fina konstverken!

I slutet på februari bestämde vi oss för att ha en utedag tillsammans med blåa sidan, vi fick en underbar dag med sol och värme. Vi grillade hamburgare och korv med bröd, till det lyxade vi till det och hade varm saft! Det var verkligen tur att vi valde att ha utedagen när vi hade den för två dagar senare blev det snöstorm här.



Februari innebär även Alla Hjärtans Dag, självklart så uppmärksammade vi en sådan fin och kärleksfylld dag. Vissa barn fick baka muffins och bjuda på till fredagsmyset. Vi gjorde även fina tavlor som barnen fick ta hem. Det blev en riktig toppendag inne med mys!