

## Oktober

Oktober månad har inneburit förändring i personalen då Lina har börjat. Vi har fokuserat på att lära känna varandra, både vi i arbetslaget och tillsammans med barnen. Vi har också fått besked om att Rebecca blir kvar hos oss fram till sommaren. Det tycker vi är jätteroligt!

Vi har njutit av hösten på flera olika sätt. Utomhus har vi njutit av de vackra färgerna på löven, varit på utflykter mm. Vi har plockat äpplen som växer här på området. Dom har vi undersökt med alla sinnen. Vi har tittat, luktat och självklart smakat. De äldre barnen har varit med och kokat äppelmos som alla fått i en egen burk. 5årsgruppen har varit ute i skogen och letat höst, både i färger och olika saker. Barnen har också pysslat höstteckningar.

Vi har uppmärksammat halloween genom olika pyssel samt en halloweenfest där vi fikade bland annat chokladbollsspindlar och clementinpumpor. Vi fick även besök av Nicke Nyfiken som hade med sig överraskningar till alla barnen.

I samband med halloweenfesten firade vi våra oktoberbarn.

Barnen har börjat med sina självporträtt som kommer upp på väggen så snart de är klara.

Vi har gjort ett nytt besök på biblioteket. Vi lämnade tillbaka alla böcker om hösten och lånade nya med lite vintertema.

Vi ser redan nu fram emot lucia och har precis börjat träna på sångerna. Årets luciafirande blir på Wågbro vårdshus den 12/12 kl 15.00. Vi hoppas på att de flesta kan komma. Självklart får även mor- och farföräldrar o.dyl. komma.

// Lina, Emma, Rebecca och Anna-Carin