

Hej,

Nu är härliga hösten här och vi har gjort utflykter med barnen där vi plockat lingon som vi sedan kokat sylt av, alla familjer har fått en burk med sig hem. Vi hoppas den smakar gott.

Vi har även samlat in pysselmaterial i form av vackra löv och rönnbär, samt varit ute i skogen för att leka och hitta skatter. Under dagens(27/9) utflykt till skogen hittade barnen ett gäng stora stenar som stod i ring. De blev till ett piratskepp och alla barnen blev pirater. Fantasi är magiskt! Även de yngsta barnen uppskattar att vara i skogen, fast de har det lite jobbigare att ta sig fram. De övar sin balans och motorik och på köpet hittar de massor av skatter; lingon, blåbär, spindlar, fina pinnar, stenar, diverse kryp osv. Vi hade också bullar kvar efter föräldramötet som vi mumsade på medan vi njöt av solen. Tänk vilket privilegierat jobb vi har som får uppleva såhär härliga dagar tillsammans med era barn! Tack!

Nu har vi klarat av årets föräldramöte som sagt, och vi tycker det var såå kul att så många kom. Vi tyckte det var en lättsam och trevlig kväll, och vi hoppas att ni uppskattade vår lilla film.

Vi har nu startat upp vårt arbete med "veckans kompis". Varje vecka drar vi en ny kompis ur vår speciella burk, sedan får den kompisens bild uppsatt i guldramen i korridoren. Under veckan ska man tänka lite extra på att ge veckans kompis "uppåt-puffar"; uppmuntrande ord, hjälpsamma handlingar osv. Den som är veckans kompis får även välja bok, att ta med sig en bok hemifrån, till läsvidan samt välja film till vår fredagsbio. Vi pratar mycket med barnen om uppåt-, och neråt-puffar samt hur man ska vara mot varandra för att vara en bra kompis.

Gympan har dragit igång för våra blivande 6åringar och de verkade väldigt nöjda när de kom tillbaka till avdelningen efter det första tillfället. De hade lekt lekar och haft avslappning nere i gymnastiksalen.

Snart kommer även 4årsgruppen att ha sitt första tillfälle. De barn som det gäller har fått info hem.

Under oktober kommer vi köra en favorit i repris och bjuda in alla föräldrar och barn till en pysselkväll här på avdelningen. Vi kör drop-in, kl15-18, och för att underlätta för er så bjuder vi på korv med bröd så ni slipper stressa hem och äta middag innan. Eftersom vi i år tar det i oktober så kör vi Halloweentema!  
Välkomna!

Vänliga hälsningar,

Emma, Rebecca, Anna-Carin och Sofia