

Hej allihopa!

Vi har haft några veckor nu med mycket sjukdom hos barnen, och vi hoppas att alla sjuklingar kryar på sig under helgen så att vi ses på måndag ❤️

Under veckorna som varit har vi fortsatt med att vara ute så mycket som möjligt för att njuta av dom soliga dagarna som varit men även för att fortsätta förhindra smittspridningen. Vi håller fortfarande kvar vid våra restriktioner ett tag till!



Barnen älskar att leka i den stora snöhögen som ligger precis utanför vår gård på pusselbiten!

Denna dag gick vi ner på tempo och slängde skräp i återvinningen, det är också en sak som barnen älskar att göra. Små som stora 😊





Fjärilarna har hunnit haft två träffar varav den senaste så promenerade gruppen till vattentornet och fick lära sig rolig fakta om platsen. Väldigt uppskattat hos barnen att få gå iväg på "äventyr"!

Lammen har haft sin första träff för i år och det var väldigt roligt och uppskattat!

Även myrorna har hunnit haft en träff, där övade dom på att räkna och lyssnade på sagan om vanten.

Ugglorna kommer att ha sin första träff på tisdag 1/3. Denna termin kommer vårt fokus fortsätta att ligga på naturen, och hur viktig den är för planeten.

Både Röd och blå har haft månadskalas och mumsat på glass!

Vi håller på att göra iordning en kiosk inne i slussen, den är inte klar ännu men den har snabbt blivit populär hos barnen! 😊 Selfieväggar sitter uppe på både röd och blå, vi längtar tills föräldrarna får komma in och kika på dessa.

Nu känns det som att vi börjar gå lite mot våren, vi är glada och förväntansfulla över vad den har att ge oss och barnen. Sportlovet är inte långt borta och vi önskar er ett trevligt sådant och håller tummarna för soliga dagar!

Trevlig helg önskar vi på RödBlå 😊