

## Loggbok mars, april, maj och Juni 2021

Inför Påsken hade vi lite påsk-pyssel, barnen valde själv vad de ville göra.

På skärtorsdagen fick den som ville klä ut sig. Efter frukost gav vi oss ut på skattjakt runt området. Skatten var chokladbollar och chokladdoppade kex som vi glatt smaskade i oss.

Vid lunch satte vi oss vid dukat långbord och fick njuta av god påsk-lunch med tillhörande påsk-must som sig ju bör ☺

Efter lunchen satte vi oss proppmätta tillsammans för att se en mysig påsk-film om kaninen HOPP.

Anna-Karin på Kulturskolan har kommit hit för att ha mattesaga med 5-åringarna. Där får de träffa olika karaktärer som lär dem om matematik. De kommer att ses vid fem tillfällen.

Alla 4-åringar i huset träffas en gång/månad för att ha lite kul tillsammans. Innehållet är varierat då vi är två personal med olika intressen som planerar och leder gruppen. Barnen tycker att det är skoj att gå på "4-års klubben" ☺

Alla 5-åringar går på 5-års grupp två gånger/månad. Där får de träffa alla jämgamla kompisar i huset och göra massa skoj.

Vi fortsätter vårt arbete med värdegrund, språklekar, avslappning och mattelekar.

Vi har fått bygga snögubbar i april....typiskt! Nu vill vi ha vår!

April bjöd på vattkoppor. Nästan hela barngruppen var hemma med prickar.

Vi personal har fått 5 timmar/avdelning med specialpedagoger från SPPO. Av dem kan vi få hjälp om vi stöter på något problem, allt från struktur på avdelning till rådfrågning om barngruppen eller andra tips på hur vi kan bli ännu bättre. Verkligen jättebra!

Ett nytt barn har börjat hos oss på röd. Vi hälsar vår nya kompis välkommen till oss ☺

Personal från Förskoleklassen på Vågbroskolan har hälsat på och presenterat sig för våra blivande 6-åringar, ett barn börjar i Stugsund och har fått hälsa på sina fröknar där.

I Juni hade vi sommarfest med barnen. Efter frukost gick vi till Lötlekparken där vi hade supermysigt. Barnen fick gå en hinderbana och sedan leka fritt. Vid lunchtid kom pizzabudet med maten. Vi satt på filtarna i gröngräset och åt. Sovbarnen somnade i vagnarna efter maten. På vägen hem till Pusselbiten gjorde vi ett stopp på Tempo för att handla lite glass. Vi lekte på skogsgården och myste på glass. De stora barnen som ska gå vidare till Förskoleklass fick den efterlängtdade godiskaktusen och en påse med lite lyckönskningar mm för framtiden.

Vi har haft en brandövning i huset. Det tränar vi på med jämna mellanrum för att känna oss säkra på vem som gör vad vid eventuell utrymning.

Vid eventuellt hot utifrån övar vi ofta på "inrymning". Barnen vet precis vad som ska göras när vi ropar ut ett visst ord. Av säkerhetsskäl går vi inte ut med några detaljer om vad vi gör eftersom ett hot även kan komma från någon i vår närmsta omgivning.

22/6 ska vi ha en snickardag/kväll. Vi har önskat att få hjälp att bygga en buss av pallkragar mm. Vi bjuder på fika såklart! Hoppas många kommer och hjälper till ☺

Vi personal på röd önskar alla barn och föräldrar en härlig sommar med mycket sol och bad. Tack för att vi får förtroendet att ta hand om era guldklimpar ☺

Vi önskar också stort lycka till, alla våra barn som ska börja i Förskoleklassen till hösten. Kom gärna och hälsa på, ni kommer att vara saknad hos oss.....

Lina, Emma, Stina och Anna-Carin

