

*Välkomna till 2020, ett nytt år med nya möjligheter!*

Vi har kommit igång med grupper och de har vi på torsdagar. 3-åringarna har haft miniröris, då de sjöng och dansade till projektorn. 4-åringarna har varit i skogen där de fick olika uppdrag som t.ex. krama ett träd, hitta en lång pinne, hitta något som är vasst och något som är mjukt. 5-åringarna har både hunnit göra koraller till vårt Barriärrev och experimenterat med luft och vatten. Genom att dela barngruppen i mindre grupper får vi mer tid för varje barn, det blir en lugnare miljö och barnen känner sig lite speciella då de får göra roliga saker i "sin" grupp.

I vårt Australientema har vi byggt upp Stora Barriärrevet. Det är något vi pratat mycket om och även tittat på, både i bilder och filmer. Vi har skapat djur i olika material som lever där. Det har blivit bläckfiskar, sköldpaddor, maneter, hajar, krabbor och fina fiskar! Det börjar snart dra ihop sig till en ny resa, undrar vilket land vi ska besöka då?!



Under några onsdagar kommer Anna-Karin från Kulturskolan hit och har rytmik med 5-åringarna. En gång har de hunnit med hittills och det var mycket uppskattat av barnen. Detta innebär att gymnastiken utgår 12/2, 26/2, 1/3 och istället ersätts av rytmiken.

Månadskalaset i december uteblev då många barn och framförallt födelsedagsbarnen var sjuka. Därför har vi nu slagit ihop kalasen för december och januari. Det firades med glass och chokladbollar.

Till sist vill vi påminna er om att Pusselbiten har Öppet Hus lördagen den 15 februari! Vi får många lediga platser till hösten så sprid gärna detta vidare och besök oss med era nära och kära. Välkomna!

*Cissi, Jens, Marie och Maria*