

20191126

Nu närmar vi oss med stormsteg lucia och vi tränar för fullt på luciasångerna. Barnen ser mycket fram emot det!

Snart står även jul och lite ledighet och väntar runt hörnet och det är välbehövligt efter en lång blöt höst, med en del sjukdomar. Vi har börjat julpyssla, men vad, det får ni se när barnen tar hem sina alster. Misstänker att några av er hunnit se i alla fall några dom gjort. 😊

Vi har fortfarande tema Australien, men det är lite pausat nu med högtiderna som väntar och allt som sker i.o.m. dem. Men vi kommer att återuppta det, eftersom det finns mycket kvar att utforska. Det som fångar mest är alla spännande, läskiga och ovanliga djur. Vi har bl.a. tittat på Australiens 10 farligaste djur. Då varnade vi att det kan bli läskigt och vill någon inte titta är det bara att säga till. Vilket två barn faktiskt gjorde, det känns mycket bra att den tryggheten finns! Krokodiler, hajar, ormar och spindlar m.m. är fascinerande, men kan bli lite obehagliga.

Under månaden som gått har vi hunnit med en Halloweenfest som var mycket uppskattad. Vi sjöng, dansade, lekte lekar, fikade, fiskade fiskedamm där vi fick napp av popcorn och såg film. (Spöket Laban)



Jens finns hos oss på heltid nu som resurs och vi i personalen går tillsammans en specialpedagogisk utbildning med inriktning på NPF (Neuro Psykiatriska Funktionsnedsättningar) som ADHD, ADD, Autism, Tourettes osv. Mycket intressant och givande tycker vi och något vi tror kan göra ett positivt avtryck för alla barn, diagnos eller ej!

Cissi går en LLU-utbildning (Lokal Lärarutbildare) mot Gävle Högskola d.v.s. att hon utbildas för att kunna ta emot, utbilda och bedöma förskollärarelever från högskola/universitet. Vi tror att dessa elever och deras närvaro påverkar oss positivt i arbetslaget eftersom dom kommer med uppdrag från skolan och det blir diskussioner där vi kanske reflekterar lite mer kring vårt uppdrag och vår roll. Vi får även en direktlinje till ny information och nya rön vilket alltid är positivt.

Barnen leker just nu mycket med den hemgjorda play dohn. Se prinsessan nedan med en skattkarta i handen. Fina lussebullar med, eller hur?



Förra veckan, 20/11, hade vi sista 5-års gympan för terminen, men till våren kör vi igen.

Vi ses på Lucia och kanske lite innan! 😊

Hälsningar *Maria, Marie, Jens och Cissi*