

2019-08-30

Hej och välkomna tillbaka till en ny, rolig, spännande och lärorik hösttermin. Hoppas alla haft en fin sommar! Vi har skolat in ett nytt barn i augusti, välkommen till oss.

Som vanligt håller vi oss mycket ute i naturen och följer årstidernas växlingar. Vi hittar och undersöker massor med småkryp och fjärilar. Lingon har vi varit och plockat i två omgångar som vi ska koka lingonsylt på. Ett litet smakprov på den kommer barnen att få ta med sig hem 😊

Nytt tema för läsåret är "resväskan" och det innebär att vi tillsammans kommer att besöka olika länder och lära oss lite mera om till exempel flaggor, språk, bokstäver, djurliv, mat mm. I tisdags fick vi ett vykort från Grekland. Det kommer att bli det första landet vi forskar vidare på, så vi tog vår flygande matta och reste dit. Vi har tittat på den grekiska flaggan och deras bokstäver som ser helt annorlunda ut än våra bokstäver. Barnen ville veta vad det äter för mat i Grekland så det och mycket mera kommer vi att ta reda på. Barnens nyfikenhet kommer att få styra våra resor ut i världen och vi hoppas att ni kommer få höra många resminnen hemma.



Spännande saker i resväskan



Vi flyger flygande matta till Grekland

På lilla samlingen använder vi oss mest av sångkort. Just nu har vi en hel korg full med både nya och gamla sånger som barnen tycker är jätteroliga. Extra roligt är att få välja kort. Även de barnen kommer att i en lite mindre skala få följa med på resväskan.

På torsdagar kommer vi att ha 5-årsgrupp. Två gånger har vi hunnit med och då har vi varit i skogen en gång och den andra gången spelade vi spel (Svarte Petter). Det här läsåret har vi 8 stycken 5-åringar och det är en alldeles lagom grupp att arbeta med. Barnen är väldigt taggade och intresserade.

Augustis månadskalas hade vi på vår innergård. Tre stycken barn firades med pompa och ståt med ballonger, glass, bullar och såklart presenter ur hemliga lådan. Grattis till er!



Andio! (Hejdå)

/ Cissi, Marie, Maria och Jens