

# 2019-10-31

Vi har kommit halvvägs in i terminen och har nu avslutat vår resa till Grekland. Barnen har lärt sig massor om landet, som matkultur, flagga, ord och fraser, byggnader, dansen zorba mm. Inför nästa resa började vi tillsammans med baren att titta på världskartan och prata om saker som intresserade dem. Något som fångade de flesta var djurriket och vi bestämde oss för att utforska Australien och dess spännande djurliv. En dag dämpade det ner ett vykort i vår brevlåda från Australien, det var en fråga om en tjej som heter Kylie och hon ville att vi skulle lära oss mer om hennes spännande land! Sagt och gjort, en dag tog vi den flygande mattan till Australien och hittills har vi hunnit kika lite på flaggan, kängurun, kokaburran och det stora barriärrevet. Att utforska Australien och alla spännande djur kommer att bli roligt och intressant!



Höstens utedag är avklarad och vi hade en fantastiskt mysig dag på vår baksida där vi lekte och "köpte" hamburgare genom fönstret och enligt traditionen blev det krabbelurer från grillen till efterrätt. Vädret var med oss och vi var ute ända till eftermiddagen.

Några barn har gjort halloweenpyssel. Läskiga fladdermöss och spindlar är något som barnen tagit hem. 5-årsgruppen bakat chokladbollespindlar att bjuda på till vår halloweenfest som vi ska ha till veckan. De som vill får klä ut sig sedan blir det lite sång, dans och lekar!

Vi har utvecklat veckans kompis lite den här terminen. Tidigare har veckans kompis haft sitt kort i ramen på väggen, fått snälla kommentarer och fått vara lite hjälpfröken. Nu får de även ta med en valfri sak hemifrån att visa och berätta om på samlingen och att ansvara över kameran en stund. Det är intressant att se vad barnen väljer för motiv och vinklar att knäppa ifrån. Bilderna som blir helt ur barnens perspektiv får de sedan sätta i sin portfolio. Även att få berätta inför gruppen om sin speciella sak stärker barnens självkänsla!

4-årsgruppen har haft sin första träff och de gick en regnig dag till gymnastiksalen och hade lite skoj. De gjorde samarbetsövningar med stora fallskärmen, lekte *kom alla mina barn* och *björnen sover*. Det är roligt att se hur barnen finner varandra över avdelningarna i huset!

På höstlovet gick vi till skogen och lekte och samlade naturmaterial. Löv, kottar, ris och pinnar tog vi med tillbaka till Pusselbiten och några barn ville göra fina naturtavlor av sakerna.

*Cissi, Marie, Maria och Jens*