

# 2019-05-06

Till påsk fick barnen göra kycklingar av burkar som de senare sådde gräs i och så dukade vi långbord och åt påsklunch, naturligtvis utklädda till påskkäringar och påskgubbar. Barnen fick även följa en skattkarta som påskharen lämnat och den ledde dem till en skatt med russinaskar. Några påsksånger hann vi också klämma in.

En dag på påsklovet tog vi bussen till klossdammens lekpark. Efter lite lek och stoj gick vi hem till Cissi och åt pizza/hamburgelunch där. En annorlunda och rolig dag 😊

Vi är mycket ute och leker och det är underbart att se fantasin flöda hos era barn just under utevistelsen och roligt är även att de leker så många tillsammans. 4-åringarna gick en dag till skogen och vägen dit var en upplevelsestig. På vägen skulle barnen uppmärksamma olika saker som inte ska finnas i naturen och sedan skulle de försöka komma ihåg vad de sett. Vi lekte även fritt, tittade på myror och nyckelpigor och åt frukt.

Ambitiösa planterade vi tomater med alla barn och väntade med spänning på att de skulle börja växa... tyvärr lyste de med sin frånvaro och istället sår vi tagetesblommor. Nu håller vi tummarna att alla barn ska få en tagetes att ta med sig hem till sommaren!



Vi följer årstiderna i naturen och barnen får måla sådant de ser, som hör våren till. Just nu finns det nyckelpigor, tussilago och citronfjärilar på väggen och den fylls på vart eftersom!



Vi har haft utvecklingssamtal med de flesta under april och endast några få återstår. Det är trevligt att få sitta i lugn och ro tillsammans med er och prata om era barn.

Just nu övar vi för fullt på sånger till sommarfesten som går av stapeln den 22 maj. Då hälsar vi alla familjer med nära och kära välkomna!

*/Cissi, Marie, Jens och Maria*