

2018-09-20



Nu har höstterminen kommit igång på allvar. Fyra nya barn har skolats in och blivit varm i kläderna, välkomna till oss säger vi.

Temat för läsåret är naturen och årstiderna. Just nu pratar vi om hösten och vad som sker i naturen på hösten. De större barnen har börjat att tillverka flugsvampstavlor och de yngre ska få göra höstträd. Vi har även varit och plockat höstlöv i fina färger och lekt i skogen.

På samlingen som vi har före maten har vi sjungit höstsånger men även räknat äpplen (som också finns på hösten). Då har vi lärt oss att se och förstå antalen 1 – 5.

Att plocka lingon hör hösten till och det har vi naturligtvis gjort. Till veckan ska vi koka lingonsylt som barnen får ta hem och bjuda på 😊



Fyra barn har tillsammans med Gul varit till biblioteket och lånat böcker. Där fick de hjälp av barnboksbibliotikarien att hitta bra böcker om hösten.

Efter maten varje dag har vi en lite vilostund där de äldsta brukar lyssna på bok och de yngsta lägger sig och vilar en stund. Det är bra med ett avbrott mitt på dagen så vi får komma ner i varv. "Du är tillräcklig – Du kan" är en CD vi lyssnat på och en slags mental träning för barn mellan 3 – 7 år. Väldigt nyttigt att öva på och det krävs några gånger innan vi kommit in i övningen och lärt oss hur det fungerar.

Varannan vecka har husets 5-åringar gymnastik och en gång i månaden har vi tvärgrupp för alla 4-åringar. Vi kommer även att ha olika tvärgrupper med gröna och gula barn för att de ska lära känna varandra bättre och få ett större urval av kompisar.

Vi ser fram emot ett nytt, spännande och roligt läsår!

/ Cissi, Annica, Marie och Jens